

De eerste steen op vrijdag 21 november 2014

Het was een feestelijke vrijdag in de Triangel!

In aanwezigheid van de voorzitter en leden van de Raad van Bestuur, de burgemeester en enkele schepenen, de algemeen directeur van DBFM Scholen van Morgen, de architect en de aannemer, studiebureaus, de zustergemeenschap, enkele ouders, de medewerkers en natuurlijk ook de leerlingen, werd symbolisch een eerste steen gelegd van het nieuwe schoolgebouw voor BuBaO en BuSO de Triangel.

Ook in de voormiddag was het al een beetje feest voor onze leerlingen. Elke klas maakte een kunstwerkje om te tonen wat voor hen de ideale school betekent. Zo droomden de kleutertjes ervan om elke dag op het luchtkussen te springen! De prachtige creaties werden verzameld in een mooi schoolhuis.

De namiddag startte met een aantal toespraken. De organisatie 'DBFM Scholen van Morgen' werd voorgesteld en de geschiedenis van het onderwijs in de Triangel, in de vroegere Fabiolaschool, werd kort geschetst. In 1966 werden de eerste prefab-gebouwen opgetrokken, voor tijdelijk gebruik. Het hoeft geen betoog dat we nu een heel grote nood hebben aan geschikte klassen en therapielokalen!

In 2009 heeft de Raad van Bestuur van de vzw Scholen De Triangel beslist om in te stappen in het DBFM-project.

Dat er nog geen 'echte' eerste steen kon gelegd worden, kon de pret voor onze leerlingen niet bederven! Een buitengewone school verdient ook een buitengewone eerste steen: met alle kleuren van de regenboog. Net als een regenboog zijn we niet alledaags, maar buitengewoon. We staan open voor alle kinderen met een zorgvraag en zijn zo een afspiegeling van een kleurrijke, multiculturele maatschappij.

En toen kwam het grote moment: Kimberly legde de eerste steen, op een tijdsspanne van twee seconden. Opa van Thomas kon er niet eens een foto van nemen. Geen enkele bouwvakker kan het sneller... Alle kinderen en begeleiders plantten een zelfgemaakte ballonnenbloem, symbool voor elk kind, elke jongere en elke begeleider die hier werkt. Samen willen we school maken, elke dag opnieuw, een plek waar iedereen zich goed voelt!



